

**27 december t\m 3 januari 2020**  
**Vakantie oud en nieuw,**  
**Noorbeek\ Limburg**



Deelnemers: Toon, Jos, Henk,  
Martin, Cor en Bjorn.

Begeleiders: Aminah en Raoul.



## Zaterdag 28 december 2019

Vandaag zijn wij naar Duitsland geweest om boodschappen te doen in Kaufland. Daarna zijn we richting Maastricht gereden om kaarten te kopen en op de post te doen. Daar hebben wij samen in de brasserie koffie gedronken.

En als avondeten had Aminah macaroni klaar gemaakt.







**Zondag 29 december 2019**



Na het ontbijt zijn we vertrokken naar de vrije markt in Brunssum. De heren Jos, Toon, Henk, Martin en Bjorn hebben spullen gekocht zoals, truien, platen, boeken en nog veel meer. We hebben samen geluncht met een broodje kebab. Voor het avondeten zijn we in het restaurant Aon` t Bat in Eijsden gaan eten.



**Maandag 30 december 2019**

Vandaag na het ontbijt hebben we ieder een lunchpakket gemaakt en daarna zijn we vertrokken naar het dierenpark Gaia zoo in Duitsland. Daar hebben wij lekker gewandeld.

Alles rustig op ons gemak. We hebben daar geluncht en koffie gedronken. Als laatste zijn we naar het souvenirwinkeltje gegaan en daarna zijn we richting huis gegaan.













## Dinsdag 31 december 2019

Wij zijn vandaag vroeg wakker geworden omdat we op tijd moesten zijn voor het vertrek van de stoomtrein. Iedereen vond het leuk en het meeste van ons allen vond Toon het echt wel heel leuk.

We waren ook op tijd thuis om het avondeten klaar te maken.

In de tussentijd zijn een paar van ons buiten in de park gaan wandelen.

's Avonds was het oud - op nieuwjaar en hebben we lekkere Berlinerbollen en oliebollen gegeten. We zijn we tot half vier wakker gebleven.













## Woensdag 01 januari 2020

Vandaag zijn wij thuis gebleven en hebben we lekker uitgeslapen. We hebben lekker in het park gewandeld.

Voor de lunch hadden we een stapel pannenkoeken en voor het avond aten we rundvlees en snijbonen met rijst.







Donderdag 2 januari 2020

Vandaag zijn we na het ontbijt naar het museum in Vaals gegaan en hebben daar rond gekeken. Daarna zijn wij naar het Drie Landenpunt geweest. Terug thuis hebben we een beetje ingepakt omdat we morgen vertrekken. Voor het avondeten zijn wij gaan wokken.







Vrijdag 3 januari 2020

Vandaag gaan we helaas al weer naar huis toe. Wat hebben we genoten, gelachen, lekker gegeten en leuke dingen gedaan. Bedankt heren, misschien wel

**Tot volgend  
jaar!**

